

Afskedssang

I gamle dage der var engang
Avedørebørgerne var i lærertrang
ingen lo alle græd
men venner vær ikke ræd
var der pludselig en som sa'e
kan I huske ham vikaren vi ha'de
i flot uniform og sabel blank
så høj og flot og åleslank.

En husagitation gik straks i gang
Ingen mukkede alle sang
han er læreren ham 'vil vi ha'
selv om han stammer fra Søndre Jernløse a'

Det var det og tiden gik
Aabo sit embede fik
og en skønne dag fra vort nordre led
han ind til hele herligheden skred
med bohavne kone og barnevogn
til gerning i Smørum Her'd - Brøndby Sogn

Fru Aabo sagde - der kan man bare se
nå det er Avedøre skole nr. tre
lejlighed og en dejlig have
Henry - nu skal du rigtig grave
her kartofler og der kan være kål
og så ikke andre gøremål.

Men den beregning den var gal
der blev skam ingen festival
hos borgere, gartner og bønder
i hytte - hus og gamle rønner
hos alle folk han trampede ind
med sit ukuelige ungdomssind
når violinen kom frem og alle sang
var han helt og holdent dagens mand
om disse fester gik megen ry
det skete - man ringede skolen ind i py.

Nå vi skal videre og kaster et blik
tilbage for at se hvordan det gik
til kirke du cyklede hele vej'n
tro mig om I vil - han har også været degn
så sygekasse og sogneråd
og formand i byens menighedsråd
ben i foreninger af alskens art
men du klarede det - ha'de det rart
hundrede mand og fugleskydning
skatteligning og folkesnydning
bibliotekar og i børneværn
med glød og aktionær i røde vejrmøllens brød
det kulturelle udvalg det ku' du lide
og så gadekæret fra den rigtige side
forstå det hvem der kan
han har været formand for Avedøres vand
du var del hele - men garder især
selv hjemmevernet gav dig et gammelt gevær
ja meget mer ku' her være nævnt
men i dag er der meget som er glemt.

William Dencker